



Maart 2012

Shalom familie, vrienden, vriendinnen, broeders en zusters,

Wij zijn blij jullie allen weer een nieuwsbrief van de stichting te mogen aanbieden.

D.V. juni aanstaande, is het vijf jaar geleden dat de Heer ons, na afronding van diverse studies en opleidingen, riep met de woorden uit Spreuken 24:11-12; *'red hen die ten onrechte met de dood worden bedreigd; zij verkeren in levensgevaar, tenzij je ingrijpt. Als je zegt: "ik kan er ook niets aan doen", zal God, die de harten ziet en de diepste beweegredenen kent, dan niet beter weten? Want God zal de mensen vergelden naar wat zij hebben gedaan.*

God wacht op ons totdat wij de werken van Jezus gaan doen en grotere nog dan Hij deed (*Johannes 14:12*). Te veel Christenen strekken zich er niet of nauwelijks naar uit om de werken te doen die Jezus deed, omdat ze denken dat het toch niet binnen hun bereik ligt. Maar zou God ons een opdracht geven, als Hij van te voren wist dat we het toch niet konden uitvoeren. Als we in de Bijbel lezen over de wonderen en tekenen die Jezus deed en welke kracht er door Hem stroomde tijdens Zijn bediening op aarde, dan moeten we weten en zien dat Hij vanuit een grotere kracht werkte dan wij nu doen. Toch was Jezus' zalving niet vanwege het feit dat Hij de Zoon van God was. Dat kan immers niet, want er staat in *Filippenzen 2:7* dat Jezus Zichzelf ontdaan heeft van Zijn goddelijke rechten. Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als dienaar in het lichaam van een mens. Maar wat was dan het geheim van Zijn grote kracht? *Johannes 3:34* Hij is door God gestuurd en geeft de woorden van God door. God geeft Hem Zijn Geest zonder beperking. De reden dat Jezus in staat was om te handelen in onbeperkte kracht is, volgens dit vers, dat Hij de woorden van God sprak. Jezus sprak altijd de woorden van God. Hij zei: *"wat ik van Hem gehoord heb, dat spreek ik tot de wereld en dat ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft"* *Johannes 8:26 en 28*.

Het is die kracht van God die in de afgelopen vijf jaar verandering, genezing en vernieuwing heeft gebracht aan velen die wankelden. Ja zelf aan hen die het leven niet meer aankonden. Als we omzien, wat onze bediening heeft mogen voortbrengen, kunnen we zeggen: *God is goed, God is Liefde*. Zolang we in deze kapotte en zieke wereld leven is er ook veel strijd en tegenwerking maar we mogen leven in overwinning.

RafaEl

In april is het alweer een jaar geleden dat we onze praktijk voor studie, ondersteuning, begeleiding op psychosociaal terrein en bevrijdingspastoraat mogen uitvoeren in huize RafaEl in Duitsland. Ook hier kunnen we de betekenis van de naam RafaEl zien, horen en voelen. Rafa = genezing El = God God geneest, God herstelt grondig.

Van oud tot jong hebben wij vele mensen mogen ontvangen. In "relatie leven" stond voor elke ontmoeting centraal. Huwelijk, gezin, vriendschap en samenleving mochten opgebouwd, vernieuwd of versterkt worden. Diverse families brachten hier enkele dagen door voor rust en ontspanning. We hebben vaak spontane gesprekken mogen voeren over het leven als Christen. Wat is er nog veel te doen op het gebied van het brengen van het Evangelie! Het is heerlijk om mensen de eenvoud van het Woord te mogen brengen, tradities en religie voorbijgaan en de Waarheid die Vrij maakt te mogen vertellen. Het heeft voor velen het verschil mogen maken, "inzicht de in geestelijke wereld en de persoonlijke toestand naar geest, ziel en lichaam". Dit altijd in het Licht van het Woord.

Studies persoonlijk en geestelijke ontwikkeling

Tientallen broeders en zusters hebben de studie "communicatie op Bijbels verantwoord niveau" gevolgd. Het was iedere nieuw gestarte studie een geweldige tijd. Soms bevestigend, soms schokkend hoe ook in deze studie naar voren kwam hoe wij geneigd zijn om te denken, te spreken en te reageren wat geen leven geeft maar dood. Ook dit kun je uitleggen met betrekking tot bovengenoemde tekst uit Spreuken 24:11-12 Veel komt niet tot leven of verandering omdat we geen leven "denken-uitspreken-doen" maar vaak juist het tegenovergestelde, dood. Het was voor velen ook "nieuw leven" in (fam)relatie, huwelijk of gezin. Dank aan onze Here die tijd, rust, middelen en Woorden geeft.

Naast de studiedagen die wij in Rafael organiseren komen wij ook samen in Nederland voor studies. We zijn enkele malen in Giessenburg samengekomen bij een jonge broeder en zuster. Deze avonden werden goed bezocht, voornamelijk door jongeren van diverse traditionele kerkgenootschappen. Wij zien en horen dat er behoefte is aan "echtheid". Vastlopers in omgang met en leven in... Velen kunnen niet meer leven met goedmakers als; we zijn het nu eenmaal zo gewend of dat hoort zo". Ook hier mag advies, ondersteuning en ontwikkeling gebracht worden uit de vrijheid van Gods Woord in geestelijke en persoonlijke ontwikkeling. We mogen leren dat weglopen voor iets geen optie is, maar de grote opdracht navolgen: heb je de Here Jezus lief en Hem in je hart? Dan heb je de Hogere echte Liefde ontvangen en kun je in jou omgeving laten zien wat en wie Hij is voor jou!

Jongeren week mei 2012

D.V. de eerste week van mei hebben wij in RafaEl een jongeren/jongvolwassenen (± 25)week georganiseerd. Het thema van deze week is: De Wapenrusting. Dit thema zal in het teken staan van horen-geloven-doen-zien. We zien uit naar een geweldige week die levens zal veranderen.



Hulp Hongarije

Zaterdag 7 april hopen wij weer een 'hulpreis' te maken naar broeder en zuster Victor en Agnes Karoly in Orgovany. Deze zijn werkzaam onder de zigeuners in en buiten hun dorp. Het Evangelie, scholing etc. is hun bediening. Deze grote groep zigeuners zijn ook aan hun lot overgelaten en krijgen nauwelijks of geen steun van de overheid. Reeds 11 jaar mogen wij, mede dankzij alle hulp in de vorm van kleding, eten, giften enz. tot steun zijn. Het is altijd weer heerlijk om elkaar te ontmoeten en zegenend te mogen delen. Wij willen middels deze brief vragen of jullie naar vermogen een bijdrage zouden willen storten op de rekening van onze stichting t.b.v. 'voedsel Hongarije'. Niet het vele is goed, maar het goede is veel en er is structureel tekort bij deze gezinnen en alleenstaanden aan goede en gezonde voeding. Wij zijn gezegend laten wij daarom zeker een zegen zijn!



Donateurs

Wij mogen geheel in afhankelijkheid van de Heer leven en wij kunnen zeggen: dat is 'vrij'. Omdat wij niet financieel afhankelijk zijn van overheidsinstellingen, geeft dat alle ruimte en vrijheid om te werken zoals we mogen werken voor onze grote Opdrachtgever. Daarnaast voelen wij ook de vrijheid om de vraag te stellen onze stichting te steunen. Om de kosten van het exploiteren van Stichting De Arend voort te kunnen zetten zijn we ook afhankelijk van uw betrokkenheid in het Koninkrijkswerk.

Dank

Wij willen allen, naast onze Heer, hartelijk danken voor de steun in de vorm van gebed, kaarten, bemoedigingen, giften etc. Wij hopen en bidden dat jullie liefde voor ons en onze bediening groeiende en blijvende Liefde zal zijn.

Een hartelijk groet en Gods zegen toegewenst,

Anton en Elly Lagendijk
Stichting de Arend

Adresgegevens De Arend-RafaEl

Wiesengarten 5
54570 Oberstadtfeld (Duitsland)
Telefoon: +49(0)65 96 827

Tip: Op de website www.stichtingdearend.nl/rafael kunt u foto's bekijken van gasthuis RafaEl en de omgeving.