

Shalom,

Hierbij ontvangt u de beloofde nieuwsbrief van De Arend-RafaEl. Wat hebben wij een geweldige plek gekregen om een groot deel van onze bediening uit te voeren! Iedere dag als we uit onze ramen kijken en de prachtige natuur zien, spoelt er een golf van dankbaarheid over ons heen. De omgeving hier is echt bezienswaardig en de schepping liegt er niet om; met al zijn pracht looft het zijn Schepper.

Het 'huis' waarin wij mogen werken is een fantastische, ruime en geschikte plek met vele mogelijkheden. Wij zijn al weer ruim twee maanden bezig en we hebben een tiental families mogen ontvangen voor rust/vakantie, gesprekken, gezin en/of relatietherapie en persoonlijke en geestelijke opbouw.

Op de website van onze stichting hebben wij onder de link "RafaEl" geschreven: *Een huis waar mensen 'oud' naar binnen komen maar 'nieuw' naar buiten mogen gaan. Een huis waarin men terug mag gaan naar de basis van het leven.* Dit is wat wij en onze gasten hebben ervaren. We danken God onze Vader voor zoveel zegeningen.



Afgelopen maand is De Arend- RafaEl e.V. officieel ingeschreven als een vereniging in Duitsland onder nummer VR40671. Onze stichting in Nederland blijft ook bestaan omdat we ook een deel werkzaamheden in Nederland blijven uitvoeren.

Gasthuis De Arend-RafaEl e.V. is erkend voor de volgende 3 doelstellingen:

Rust

- Afstand nemen, onthaasten en ontspannen voor een ieder die dat nodig heeft.
- Afstand nemen, onthaasten en ontspannen in combinatie met persoonlijke en geestelijke toerusting.
- Gunstige vakantiemogelijkheden voor sociaal zwakkere mensen met eventueel advies en toerusting.

Ontmoeting

- Aandacht, tijd en ruimte bieden voor opbouw en hulp bij huwelijk, relatie en gezin.
- Ruimte aanbieden voor sociale activiteiten voor al onze doelgroepen.
- Ruimte en tijd bieden voor opbouw van sociaal geïsoleerde mensen.
- Ruimte en tijd bieden voor ontspanning en toerusting voor jongeren met een beperking indien gewenst in combinatie met ouder(s)/verzorger(s).
- Ruimte en tijd bieden voor ouderen m.b.t. ontmoeting en contacten.
- Ruimte bieden voor reüniesamenkomsten, kerken/gemeenten en verenigingen.

Toerusting

Alle cursussen, trainingen en gesprekken die betrekking hebben op persoonlijke en geestelijke groei of psychosociale en maatschappelijke ontwikkeling, worden op Bijbels verantwoorde en professionele wijze aangeboden.

De afgelopen weken

Zoals wij al benoemd hebben, zijn er de afgelopen twee maanden tientallen broeders en zusters bij ons geweest. De reden van hun bezoek was uiteenlopend van vakantie/rust tot individuele en relatie/gezinstherapie. Ook mochten wij voor enkelen bevrijdingspastoraat toepassen.

Lieve mensen er is maar één Kracht, één Woord wat ons uit onze ellende kan verlossen en waarlijk vrijmaken. Dat is de kracht en liefde van Jezus Christus en het onfeilbare Woord van God. Wat maakt het verschil tussen humane hulp en hulp wat gebaseerd is op grond van Gods Woord? Wel wij willen u één voorbeeld geven:

Een jonge gelovige vraagt hulp bij een humanitaire instelling voor zijn angsten, welke hij opgelopen heeft door traumatische gebeurtenissen en verkeerde keuzes, die in het verleden gemaakt zijn. Vrij snel wordt door de behandelaar(s) het onderwerp gericht op seksualiteit. Kort gezegd komt het neer op: heb gewoon gemeenschap met je vriendin en als je daar dan zogenaamd geestelijk moeite mee hebt dan kun je altijd nog aan zelfbevrediging doen in het bijzijn van elkaar. Geen sex leidt tot frustratie. Deze jong gelovige broeder ging nog meer verward naar huis. Zijn probleem is beoordeeld op het geen gemeenschap 'mogen' hebben met een partner als je ongetrouwd bent. Hierbij is blijkbaar totaal voorbij gegaan aan persoonlijk geloofsovertuiging en principes. Gods woord is daar duidelijk over en vanuit dit Woord heeft deze broeder weer houvast, liefde, troost mogen ontvangen. Hulp met een visie vanuit het Woord heeft weer levenskracht en zekerheid mogen bieden en antwoorden gegeven op zijn vragen. Het heeft hem weer de werkelijkheid laten zien van het volbrachte werk van Jezus.

Tijdens de individuele en gezamenlijke sessies die we mochten geven zagen wij één ding heel duidelijk: Velen vragen geen hulp vanwege de sociale onveiligheid en schaamte voor hun probleem. Tijdens een gezamenlijke sessie was er veel herkenning, begrip en bewogenheid onderling. Dat maakte dat de volgende zin in ons hart gelegd werd.

We zouden ons niet moeten schamen uit te moeten komen voor ons probleem. We zouden ons moeten schamen dat we de vijand, de boze, al zo lang zoveel ruimte geven.

Het begint in het denken. Dat denken blokkeert vaak de overvloedige genade van God. Dat denken blokkeert de overvloedige zegen van God. Dat denken houdt de stroom van Gods goedheid en Liefde tegen.

Wilt u een gezonde en duurzame relatie? Ruim uw geheimen op! Durf eerlijk en open te zijn. Heb de moed om een leven te leiden zonder geheimen, zodat u op elk moment van de dag vrijmoedig voor Gods troon van genade kunt verschijnen! Neem de uitdaging aan om een mens zonder geheimen te worden. Laat een ander mee kijken in uw hart om zo ook de schaduwkant van uw leven te leren zien, waardoor verandering mogelijk is.

Kosten

Vereniging De Arend-RafaEl vraagt van alle gasten een minimale bijdrage voor de onkosten die dit werk met zich mee brengt. Indien u interesse heeft om gebruik te willen maken van één of meerdere van onze aangeboden ruimten of diensten, neem dan contact op via e-mail, telefoon of de website. Prijzen volwassenen zijn € 30,- p.p.p.n. inclusief ontbijt, lunch(pakket) en warme maaltijd. Voor kinderen, gezinnen en groepen gelden aangepaste prijzen.

Om het verblijven bij De Arend-RafaEl tegen betaalbare vergoeding voort te kunnen zetten heeft de vereniging een machtigingsformulier opgemaakt. Hiermee kunt u ons jaarlijks ondersteunen. Voor een bedrag van minimaal € 10,00 per jaar kunt u een bijdrage leveren aan het werk in Gods Koninkrijk. Met dit geld kunnen wij ook een aanvulling bijdragen voor mensen/gezinnen met een minimaal inkomen. (zie bijlage voor machtigingsformulier)

Wij willen allen hartelijk danken voor de steun en bemoedigen die wij krijgen. Ook bedanken wij allen voor het lezen van deze nieuwsbrief en hopen dat het uw interesse heeft en blijft houden.

Gods zegen,

Anton&Elly Lagendijk

De Arend-RafaEl e.V. | Wiesengarten 5 | 54570 Oberstadtfield (DE)
Tel +49 659 68 27 Mob 06 512 636 12 | info@stichtingdearend.nl | www.stichtingdearend.nl