

Nieuw -Vossemeer 13 juni 2013,

Shalom beste lezer,

Wij zijn dankbaar u weer een nieuwsbrief te kunnen sturen waarin weer nieuwe ontwikkelingen binnen onze stichting bekend gemaakt worden. Sinds mei 2011 werken wij voor een groot deel in ons huis, RafaEl, in de vulkaaneifel in Duitsland. Nog steeds ervaren en zien wij het als een machtig geschenk van God om hier vele mensen te mogen ontvangen voor rust, advies, therapie, studies, gesprekken enz. Een heerlijke omgeving waar elk jaargetijde Gods schepping zo prachtig tot uiting komt en waar wij en velen met ons van kunnen genieten. De afgelopen twee jaar hebben honderden mensen ons huis RafaEl bezocht. Daarmee hebben wij vele verschillende (hulp)vragen ontvangen en mogen beantwoorden op gebieden als: huwelijk, gezin, familie, vriendschap(pen), genezing, geloof, psychische en/of geestelijke problemen, opvoeding etc. Naast deze vragen hebben wij diverse Bijbelstudies mogen geven in de weekenden. Als we terug zien op alle werkzaamheden die wij tot nu toe mochten uitvoeren in onze bediening, zijn we blij en dankbaar voor de geweldige zegeningen die wij en onze gasten mochten ontvangen. Bevrijding, genezing en doorbraken naar lichaam, geest en ziel zijn de zichtbare vruchten van de genade van onze God door Zijn zoon Jezus. We kunnen alleen maar zeggen: Dank u Vader voor deze plaats, deze bediening, deze post. Dank U dat deze plaats ook een plaats is van het Evangelie, de Blijde Boodschap.

Sinds enkele maanden is Gerdien Clements werkzaam binnen stichting de Arend-RafaEl. Ook voor deze zuster, om wie zij is en alles wat zij met hart en ziel doet, zijn wij dankbaar. Gerdien zorgt met vreugde en liefde voor het interieur en voor het ontvangen en bedienen van onze gasten. Wij hopen nog lange tijd met haar te mogen samenwerken.

Peter Maas, onze kok, heeft afscheid genomen van zijn functie binnen de stichting. Na 8 maanden onze gasten een fantastisch bereide maaltijd te hebben bezorgt, heeft Peter de keuze gemaakt zijn oude beroep weer op te pakken. Wij danken hem voor zijn inzet en heerlijke kookkunst en wensen hem Gods onmisbare zegen toe.

Gezien de toenemende (hulp)vragen en de intensieve werkzaamheden hebben mijn vrouw en ik besloten om buiten ons 'werkveld' te gaan wonen. Wij hebben op korte afstand een prachtig huisje aangeboden gekregen om te verblijven na het dagelijkse werk in RafaEl. Ook dit zien wij als een bijzondere leiding van onze God en we zijn er zeer verblijdt mee. Even mogen ademhalen tussen de werkzaamheden door en alles loslaten, samenzijn en nieuwe kracht en energie te ontvangen. Om deze reden bidden wij en zijn op zoek naar een echtpaar die een deel van de maand het beheer willen voeren over huis RafaEl.

De stichting heeft de volgende vacature:



Vrijwilligersechtpaar.

Wij vragen een echtpaar:

- Wat bereid is om minimaal twee weken per maand in RafaEl te verblijven.
- Gelovig zijn en zich geroepen voelen om in liefde en vreugde hun aandeel te leveren aan de medemens in Gods Koninkrijk.
- Van harte de visie en werkzaamheden van stichting De Arend erkennen.
- Dagelijks te zorgen voor ontbijt, lunch en avondeten.
- Een flexibele instelling en goede samenwerkingscapaciteiten hebben.
- Stabiliteit en daadkracht bezitten om in iedere omstandigheid de juiste beslissingen te kunnen nemen.
- Liefde, bewogenheid en empathisch vermogen hebben voor de (hulpbehoevende)medemens.

Wij bieden:

- Een prachtige werkplek met een eigen woning(inpandig) bestaande uit: badkamer, woonkamer, slaapkamer(met douche).
- Naast het bereiden van maaltijden geen verplichte werkzaamheden zodat u genoeg tijd en ruimte heeft voor uzelf.
- Reiskostenvergoeding.
- Kost en inwoning.

Als u zich geroepen voelt en dit echt iets voor u is, vragen wij u te reageren per e-mail. info@stichtingdearend.nl U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord met een datum (in overleg) om kennis met elkaar te kunnen maken en inhoudelijk verder op de functie in te kunnen gaan.

Een hartelijke groet vanuit Stichting De Arend,

Anton&Elly Lagendijk