



...baan een weg voor de Heere, maak zijn wegen recht (Lukas 3:4).

Shalom geliefden,

Johannes werd door God gezonden om een aantal dingen te doen onder het volk. In Lukas 3 worden deze opdrachten omschreven: *‘Vul de dalen op en vlak de heuvels af, maak de bochtige paden recht en zorg dat alle oneffenheden vlak worden gemaakt. Dan zullen alle mensen de Redder zien die door God gestuurd wordt.’*

Het is inmiddels juni 2023. Alweer enige tijd geleden dat wij een nieuwsbrief uitgebracht hebben. Dat wil niet zeggen dat we onze tijd niet uitgekocht hebben. Wij hebben vele prioriteiten kunnen en mogen stellen in de achterliggende perioden. Alle dank aan God de Vader die ons voorziet van wijsheid, kracht, vreugde, doorzettingsvermogen en alles wat nodig is om bovenstaande opdracht in de voetsporen van Hem uit te voeren. Ook 2023 laat horen dat er veel zorg en verdriet is. Recht en onrecht, waarheid en leugen wordt op vele wijzen verward en verdraait. Dank aan God onze Vader dat door Hem nog steeds vele mensen hun weg naar stichting de Arend weten te vinden. Op vele vormen van noden en vragen die men bij ons komt neerleggen is er altijd een antwoord. Zoals je wellicht eerder van ons hebt vernomen of gehoord; ‘wij hoeven niets te vinden’. Laat de Bijbel, Gods geschreven woord, maar spreken. Het Woord: GGZ Gods Gezondheids Zorg.

We putten zoveel hoop en moed uit bovengenoemde opdracht: *baan een weg voor de Heere, maak Zijn wegen recht.*

- Dalen kunnen dieper gelegen gebieden zijn waar rommel en vuil zich ophoopt. Rommel wat is binnengebracht in de ziel van de mens. Waar onbewust of bewust voor gekozen heeft en waar men aan ‘vast’ zit.
- Heuvels kunnen gebieden zijn waar trots, arrogantie, hoogmoed en betweterigheid bewust of onbewust worden ingezet waardoor men vaak onbereikbaar of niet aanspreekbaar is.



- Leugenachtigheid, bedrog en verdraaide waarheden kunnen velen laten afdwalen van de weg van God. Er zijn anno 2023 vele kromme en bochtige paden vol met misleiding en dwaling.
- Oneffenheid heeft vaak te maken met hardheid. Als je over een oneffen weg gaat geeft dit een gevoel en hard en bonkig en stotend pad. Gods wil is dat onze hardheid veranderd in zachtheid. En het doel is dat de Verlosser, Christus, gezien gaat worden.

Genade is dat de wil van God voortdurend overdacht en ingezet wordt. Gesprekken met daar aan gekoppeld onderwijs uit het Woord heeft grote aantallen mensen mogen opbouwen en veranderen. We zien wekelijks uit om alle hulpvragers bij ons te mogen ontvangen en hen de wil van God voor te houden. Vaak horen wij mensen zeggen moeite te hebben om de wil van God te begrijpen. Het is daarom zo heerlijk om hen te voeden uit de Bron. Het meest moeilijke aan dit fenomeen is durven gaan staan in het Woord, leven naar het Woord en leven uit het Woord. En religie, systemen, halve waarheden, verleiding en misleiding.... Los te laten.

Jezus, alles geef ik U, wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd leg ik in uw hand, vertrouw ze aan U toe. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Jezus, alles geef ik U, wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. (Opwekking 582)

Groei en uitbreiding

De nieuwbouw vordert. Wat een zegen dat we de mogelijkheid en de ruimte krijgen om nog meer 'zielen' te mogen ontvangen. Er is al zoveel verbazing onder de mensen over wat hier tot stand komt. Waar menig mens, en helaas een groot aantal, met angst en zorg de wereld in kijkt voorziet de Allerhoogste in een rustplaats voor deze tijd hier op deze gebroken wereld. Een rustplaats waar we mogen uitbreiden met nieuwgebouwde gastenverblijven en totaal 36 bedden.



Gods belofte

Toen ik, Anton, in 2016 mijn boek 'Niet gesloopt maar Geslepen' uitbracht, schreef ik daar het visioen uit wat ik ontving in 2004. Het laatste deel in dat visioen was een stadion waar ik was, dat helemaal afgeladen was met mensen. Ik vroeg hen een klapoffer voor God te brengen waarbij de hemel openging en een geldstroom midden op het veld in een vat stroomde. Op mijn vraag aan de Heere wat dit voor betekenis had, kwam Zijn antwoord; Ik zorg voor je. Dit is Mijn



antwoord op al je vragen hoe je mag leven. In volle afhankelijkheid en er zal geen gebrek zijn aan middelen.



3 dagen en 3 nachten

Sinds 2018 is de Arend in Philippine (Zeeuws-Vlaanderen) geland. De Arend mag groeien, tegen alle verdrukking en omstandigheden in. We mogen meer verblijf voor gasten aanbieden om per keer 3 dagen en 3 nachten in een eigen onderkomen rust te vinden. Ook hier zit weer een wonderlijke boodschap in. Wij krijgen van de gemeente Terneuzen vergunning voor opvang van 3 dagen en 3 nachten. Voor wie wat thuis is in het Woord weet dat er in 3 dagen en 3 nachten iets geweldigs kan gebeuren (leven en overwinning).

In gebruik nemen nieuw gebouw

Wij hopen na de zomervakantie het nieuwe verblijf te kunnen gebruiken. Naast hulp, training en onderwijs willen wij maandelijks een seminar houden met betrekking tot persoonlijke en geestelijke groei. Daarbij kun je denken aan:

Huwelijks- en gezinsweekenden. Mannen- en vrouwenweekenden. Verenigingsweekenden. Vrienden- of vriendinnenweekend of in welke samenstelling dan ook. Wij zullen dit op de website bekendmaken.

Dank

Wij willen iedereen bedanken die betrokken is bij ons en onze stichting. Jouw betrokkenheid is onmisbaar. Bidders, helpers, adviseurs, bestuursleden, vrijwilligers en donateurs wij hopen nog lange tijd mede door jouw gezegend aandeel dit werk te kunnen en blijven doen.



Met een hartelijke groet en Gods rijke zegen toegewenst,

Anton en Elly Lagendijk

Stichting de Arend